

*Första Zhan, månad Zhirah, år 5012.*

*Dagen har anlänt, Jag Ziel Ovechkin har blivit inbjuden till ärkefurstens palats. Det kom oväntat med ord som säger att jag ska närvara vid ett högst viktigt möte. Det är ett tillfälle som jag såklart inte ska missa men ändock har jag en olustig känsla som gror i mitt sinne. Min paranoia har gjort sig tillkänna de senaste månaderna, jag måste lugna ner mig.*

*Cirza har straffat mig, oron jag känt var inte ogrundad. Väl vid ärkefurstens bord klargjorde han att jag ska om två veckor skickas iväg på en vetenskaplig resa tvärs över Mundana tillsammans med den pompöse och självgode Tamazrank Tziman av handelshus Julmelio, sir Danzoll Zirik och den bortkomne sir Zahrem.*

*Första Charz, månad Zhirah, år 5012.*

*Jag har besökt Tamazrank Tziman i hans palats, sir Zahrem var också där. För att diskutera det kommande åtagandet som nu visat sig vara att rangordna och utvärdera de lägre stående raserna i Mundana samlat i en vetenskaplig avhandling. Det är ett ämne som högst intresserar mig på mer än ett plan. Det visade sig att min oro var ogrundad.*

*Tredje Zhan, månad Zhirah, år 5012.*

*Avresedagen är äntligen kommen. Jag har gett min fru Ericia klara order om att familjens Tzorem samlings inte får ses av någon, än mindre läsas innan jag kommer tillbaka. Den förbannade krönikan är min förbannelse ensam att vakta men jag vågar inte ta med mig den med rädsla att mina kompanjoner upptäcker dess innehåll.*

*Vi seglar iväg mot Consaber som vårt första mål. Danzoll lämnade återbud och följer inte med. Sträckan beräknas ta tre veckor ombord på vårt skepp Cirzaman.*

*Andra Charz, månad Zhara, år 5012.*

*Tre veckor tog det som beräknat och vi har anlänt till Kolm. Jag kan inte låta bli att lägga märke till den dvärgiska befolkningen som arbetar på ön. Tamazrank Tziman gör en stor grej av att vi anländer i hamnen med fanfarer och annat tjafs, lite väl onödigt tycker jag men den mannen tycks inte ha någon som helst balans i sitt liv där allt ska båda i överflöd.*

*Första Deri, månad Zhara, år 5012.*

*I fatzranken på Kolms palats firade vi idag sir Zahrems födelsedag. Jag delger mig till honom att jag iakttagit en skugga smyga runt utanför hans kammardörr kvällen innan. Mina misstankar är såklart att det är en av fatzrankens män som spionerar på oss. Jag klargör för mina kompanjoner att vi måste vara vaksamma då fatzranken själv tror att vi har dolda motiv till att gästa honom.*

*Vi har tillfångatagit två vanarer, en man och en kvinna som tamatzrank Tziman bett mig studera på både beteende och anatomiskt. Efter att jag öppnat upp mannens bröstorg kom tvånget över mig och samtidigt som vakterna kastade kropparna överbord förtärde jag hjärtat jag tidigare plockat ut ur den omnämnda vanaren.*

*Andra Zhan, månad Zhara, år 5012.*

*Ryktena om Calnia var inte överdrivna, folket lever verkligen i sin egen avföring som bokstavligt talat kastas ut på gatorna. Ytterst märkligt beteende.*

*Andra Charz, månad Zhara, år 5012.*

*Efter att igår kväll ätit conrier, en köpman om jag inte mins fel. Det smakade bättre än vanar, nu fattas bara perenn så är Consaber avklarad.*

*Andra Zhu, månad Zhara, år 5012.*

*Jag knappt sovit alls. Giftet var väldigt potent och vem den mörka gestalten var som överföll mig var eller vem han eller det jobbade för kan jag bara gissa men mina misstankar är riktade mot fatzranken av Kolm. Hur gestalten lyckades ta sig in i min hytt är ett mysterium och att dolken inte träffade något av mina organ är ett under. Cirza är med mig är den enda sunda förklaringen.*

*Andra Szarana, månad Zhara, år 5012.*

*Vi har kommit över en neromenzer. En själlös neromenzer rättare sagt vilket jag först inte trodde på när Rimana gav honom till oss som en gåva efter att vi gästade hennes hushåll. Själens tas ur kroppen med magi och det ska visst vara ett straff värderat värre än en hederlig avrättning enligt det Talamuriska rättssystemet, besynnerligt.*

*Tredje Jha, månad Zhara, år 5012.*

*Jag har genomfört stärkelse ritualen min ande är åter stark. Jag hittade inga fysiska bevis som styrker att neromenzern själ verkligen är borta annat än den tomma blicken, apati och oförmåga att kommunicera. Hursomhelst tjänade hans kött gott som offer för ritualen.*

*Tredje Zhan, månad Zhara, år 5012.*

*Kvarlevorna av neromenzerns kropp är nu överbord, Zharem och Tziman tror att jag gjorde en dissekering av kroppen. Mitt samvete tär på mig, att jag måste gå bakom ryggen på mina kompanjoner som jag nu ser mer som mina vänner men jag är rädd att om jag berättar min sanna natur för dem att de inte ska förstå.*

*Tredje Charz, månad Zhara, år 5012.*

*Jag har nu styckat upp båda perennerna och lagt till dom i vårt matförråd. Mitt hopp om detta är att Tziman och Zharem får smak för det i ett naivt försök att närma mig dom om min ovanliga aptit. Jag har svårt att se om detta är en dålig plan men jag börjar bli desperat, fördömer dom mig får det bli så.*

*Tredje Zhu, månad Zhara, år 5012.*

*I en vik vi åkte förbi stod på en pir några muhadiner som ropade till mig att en skepnad klättrade nedanför fönstren på skeppets ak. Jag hade ingen möjlighet att se den över relingen där jag stod. Tziman har beordrat vakterna att vara extra vaksamma.*

*Tredje Deri, månad Zhara, år 5012.*

*Skepnaden som hemsökt oss visade sig vara en ödlemänniska som Tziman nu haft en nära drabbning med där Tziman fick en förgiftad kniv i magen. Det var samma typ av gift som tidigare och Tziman borde överleva.*

*Tredje Zho, månad Zhara, år 5012.*

*Jag har med assistans från skeppskocken tillagat en festmåltid på resterna av perennerna som jag sedan bjöd mina vänner på. Under måltiden avslöjade jag min kannibalism för Tziman och Zharem som till en början bara var tysta men sen till min förvåning accepterade det med en vetenskaplig syn på det hela. Dom resonerade som så att nu när vi har rest runt och vår expedition är till enda har vi bevisat att Cirefalierna står över alla andra raser och att de lägre folken således kan jämföras med djur och att det därför borde vara helt acceptabelt att servera dom på det Cirefaliska bordet. Varav vi fortsatte äta och kom att diskutera framtida projekt bland annat som Tziman föreslog att resa ut på en liknande expedition som denna och provsmaka på bland det bästa Mundana har att erbjuda.*